

Όλοι και όλα για την όμορφη Καΐτσα

# ΚΑΪΤΣΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΪΤΣΙΩΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ: Πατησίων 4 Τ.Κ. 10677 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ '95 • 'Έτος Δ' • Αρ. Φύλλου 14 • Ετήσια συνδρομή 500 δρχ.

## Επιστολή προς τους Απανταχού Καϊτσιώτες



**Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι,**  
η εφημερίδα μας «Καΐτσα» προσπαθεί  
κάθε φορά να παρουσιάσει στη στήλη αυτή  
τα σημαντικότερα γεγονότα του  
περασμένου τριμήνου και να τονίσει  
ιδιαίτερα τις αδυναμίες και τις ανάγκες του  
Συλλόγου μας και του χωριού μας.

Έτσι κι αυτή τη φορά θα σχολιάσει  
μερικά θέματα αρχίζοντας με χρονολογική  
σειρά από τα Χριστούγεννα. Τα περασμένα λοιπόν  
Χριστούγεννα είχαμε την ελπίδα πως πολλοί συγχωριανοί μας  
θα τα γιόρταζαν στο χωριό μας, όπου η παραδοσιακή  
γονδονοχαρά και το τζάκι με τα κοντοσούφλια δίνουν μια  
ιδιαίτερη έμφαση στη χριστουγεννιάτικη γιορτή.

Όμως, δύο όλοι σχέδον οι κάτοικοι των μεγαλουπόλεων,  
έτοι και οι συγχωριανοί μας προτίμησαν να μείνουν στα σπίτια  
τους στην Αθήνα και στις άλλες μεγαλουπόλεις, παρά να  
μεταβούν στο χωριό μας. Χριστούγεννα στη πόλη και Πάσχα στο  
χωριό. Τι να κάνουμε, ίσως έχουν δίκιο. Όμως όσοι είχαν την  
τόλη και βρέθηκαν στο χωριό μας δεν μετάνοιωσαν. Έξησαν  
από κοντά τη γονδονοχαρά, τα κοντοσούφλια και την  
κρασοκατάνυξη στις δύο φετες ταβέρνες του χωριού μας.

Στις 22-1-95 έγινε και η ετήσια συνεστίαση των μελών του  
Συλλόγου μας. Όλοι όσοι παρενέρθηκαν έμειναν απόλυτα  
ευχαριστημένοι. Τα δικά μας λόγια περισσεύουν, ας μιλήσουν  
δύο όσοι έδωσαν και φέτος το παρόν στη συνεστίαση και  
στήριξαν με την παρουσία τους τους σκοπούς του Συλλόγου μας.

Εμείς δύος δεν είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι. Υπάρχει  
ανάγκη μεγαλύτερης συμμετοχής από τα μέλη μας, μια και ο προγραμματισμός από τους διοργανωτές γίνεται για  
περισσότερα άτομα και τα έξοδα είναι περισσότερα και πολλές  
φορές δεν καλύπτονται. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο που μας  
προβληματίζει και πρέπει δύος να προβληματίσει και όλα τα  
μέλη μας.

Ένα άλλο σχόδιο, δύοι μ' αυτό των Χριστουγέννων, κάνουμε  
και για τις Αποκριές. Λίγοι, πολύ λίγοι βρέθηκαν στο χωριό μας.  
Όμως εκεί ήταν δύορφα. Τα μαγαζιά στολίστηκαν αποκριάτικα  
και με δργανά μας περιμέναν να διασκεδάσουμε. Πόσο δύος θα  
μας περιμένουν. Κάποτε θα βαρεθούν και τότε το χωριό μας θα  
ερημάσει.

Βαρυχειμωνιά είχαμε φέτος στο χωριό μας. Δύσκολες μέρες  
για τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους της περιοχής μας.  
Όμως ας ελπίσουμε ότι το καλοκαίρι θα τους αποξημάσῃ  
πλουσιοπάροχα με τα άφθονα νερά που αποθηκεύτηκαν στη γη  
από τα χιόνια και τις βροχές του χειμώνα.

Το νέο Κοινοτικό Συμβούλιο ανέλαβε τα καθήκοντά του από  
την 1 Ιανουαρίου 1995. Φαίνεται ότι υπάρχει ξήλος για κάτι  
καλύτερο. Ας μη σχολιάσουμε δύος τίποτα προς το παρόν και  
ας περιμένουμε να δείξει ο χρόνος τ' αποτέλεσματα, τα οποία  
θα κρίνουμε με προσοχή και κατανόηση και πάντοτε προς την  
κατεύθυνση της βελτίωσης της ζωής στο χωριό μας.

Με εκτίμηση  
Το Δ.Σ.

## Για να μη ξεχνάμε



Η εικόνα του Αγίου Πολυκάρπου και η  
λειψανοθήκη που μας έκλεψαν, άγνωστοι  
ιερόσυλοι, και δίπλα ο μεγάλος Ευεργέτης  
Γιώργος Λευτεριάς

## Ο ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ '21 ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι το μεγαλύτερο αφετηριακό ορόσημο της Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας είναι ο Μεγάλος Απελευθερωτικός Αγώνας του 1821, του οποίου την 174η επέτειο γιορτάζουμε, εφέτος. Και τούτο γιατί από τις πολλές απελευθερωτικές προσπάθειες, που διεξήχθησαν κατά το μακρότατο διάστημα των 400 χρόνων της Τουρκοκρατίας στον Ελλαδικό τουλάχιστον χώρο, μόνον η Επανάσταση αυτή στέφθηκε από επιτυχία.

Για το αίσιο αυτό αποτέλεσμα πολλοί παράγοντες συνέτρεξαν πέραν του ηρωισμού καιτης απαράμιλης αγωνιστικότητας των Αγωνιστών του 1821. Τέτοιοι παράγοντες υπήρξαν οι εξής: Η κατάλληλη προετοιμασία των υποδούλων εκ μέρους των μελών της Φιλικής Εταιρείας (Ν. Σκουφάς, Αθ. Τσακάλωφ, Εμμ. Ξάνθος κ.λπ.), που για την ανάσταση του Γένους μας δεν εφείθησαν κόπων και θυσιών. Η εξάσκηση στα όλα πολλών αγωνιστών, αρματωλών και κλεφτών, στην αυλή του Αλή Πασά. Οι διεθνείς συγκυρίες που συνέπεσαν με την σύσταση του νεοελληνικού

κράτους. Ο βασικότερος όμως παράγοντας ήταν η πεποίθηση των υποδούλων Ελλήνων στην τελική νίκη, το πάθος του για την ελευθερία, η αγνότητα των προθέσεών τους και κυρίως η πίστη στην ελληνορθόδοξη ιδανικά και ότι ο Θεός ήταν μαζί τους.

«Ελάτε μ' ένα ξήλο σε τούτον τον καιρό να κάνουμε τον όρκο επάνω στο σταυρό» έγραφε ο Ρήγας Φεραίος. «Ο Θεός υπόγραψε την ελευθερία των Ελλήνων και δεν παίρνει πίσω την υπογραφή του», έλεγε ο Γέρος του Μωριά Θεόδ. Κολοκοτρώνης. Αυτή η πίστη των υποδούλων ενέπνευσε το σύνθημα «ελευθερία ή θάνατος» και μετέτρεψε τα πρόχειρα γεωργικά εργαλεία σε αποτελεσματικά όπλα για να έρθει το «ποθούμενο αποτέλε-

σμα, κατά την έκφραση του εθναποστόλου αγίου Κοσμά του Αιτωλού».

Ο Μακρυγιάνης έγραφε: «Όταν μου πειράζουν την πατρίδα και τη θρησκεία μου, θα μιλήσω, θα ενεργήσω και ότι θέλουν ας μου κάνουν... Νάρθει ένας να μου πει ότι θα πάγει εμπρός η πατρίδα μου, στέργομαι να μου βγάλουν και τα δυό μου μάτια».

Έτσι απελευθερώθηκε το Εθνος το 1821. Όταν οι πρόγονοι μας έδρασαν ενωμένοι, με ομόνοια και ανιδιοτέλεια, είχαν μεγάλα κατορθώματα. Όταν όμως εκδήλωναν διαφωνίες, εγωιστικές επιδιώξεις, συμφεροντολογίες, κινδύνευσε ο Αγώνας και όλες οι επιτυχίες τους.

Το μεγάλο αυτό δίδαγμα είναι ανάγκη και σήμερα να καθοδηγεί όλους μας και ως έθνος και ως κοινότητα. Εκδηλώσεις απομνημονίας, συμφεροντολογίας, μικροκομματισμού και φτηνού εγγισμού βλάπτουν την ενότητα και την πρόοδο. Είναι εποχή που και το χωριό μας και το έθνος μας έχουν απόλυτη ανάγκη από την ενότητα και την ομόνοια για την επιβίωση και την Πρόοδο.

Τα διδάγματα του 1821 ας γίνουν φάρος και οδοδεικτής μας.

## ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ



**Ο δρόμος  
για τη  
ξενητειά**

Στα μέσα της 10ετίας του 1950 άρχισαν και για τους συγχωριανούς μας οι πρώτες μεταναστεύσεις για αναζήτηση δουλειών και καλύτερης ζωής.

Τότε συγγενείς και φίλοι οι συνόδευνταν τους μετανάστες στο Σταθμό δύο ώρες δείχνει η παραπάνω φωτογραφία από την αναχώρηση της Ελένης Αντ. Ελευθερού για την Αμερική.

Συνέχεια σελ. 3



**Το Δ.Σ. του Συλλόγου  
ΕΥΧΕΤΑΙ  
στους Απανταχού Καϊτσιώτες  
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ  
και καλή αντάμωση  
στο χωριό μας**





